

Priester Jan Haen tekent eigentijdse stripbijbel

Het verhaal getekend

Op zondag 24 februari 2019 presenteert Jan Haen een moderne versie van de bijbel. En dit is beslist geen boek voor aanhangers van het Nashville document, want deze priester schroomt niet om gevoelige onderwerpen te bespreken. Met zijn eigentijdse visie beantwoordt hij vragen die velen zullen hebben na het lezen van de - vaak dramatische - verhalen in de bijbel.

Hij heeft het verhaal niet alleen letterlijk naar deze tijd gebracht, maar ook gekozen voor de vorm van een stripboek. Deze stripbijbel is toegankelijker en zal daarmee vooral jongeren en nieuwe gelovigen aanspreken.



Over de auteur

Jan Haen (Eindhoven 1944) is theoloog én kunstenaar. Hij werkte als priester in Zuid-Afrika, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Studeerde daarna psychologie, kunstgeschiedenis en vredesvraagstukken.

Hij heeft zich zijn hele leven met kunst bezig gehouden. Als beeldend kunstenaar heeft Jan Haen illustraties en muurschilderingen op zijn naam staan, in binnen- en buitenland.

=====

Noot voor de redactie:

Auteur Jan Haen is beschikbaar voor interviews via het emailadres jan.haen@kpnmail.nl.



Titel | Het verhaal getekend

ISBN | 978-94-6247-119-1

Prijs | € 21,95

Boekpresentatie | Het verhaal getekend

Tijd | zondag 24 februari 2019

Locatie | Kerk van de Parochie van Levend Water
mr.P.J. Troelstralaan 19 te Weesp

info@bestelmijnboek.nl

www.bestelmijnboek.nl

015-8877910